

KLANKBOERD

Kerkblad voor de PKN gemeente
Exmorra-Allingawier

Februari 2017
nr. 353



13^e EEUWSE KERK VAN EXMORRA

In verband met bereikbaarheid

predikante: Ds. G. Rol, tel nr. 581845
06- 30454803, in dringende gevallen

voorzitter van de kerkenraad: Reinder Jan Postma
tel nr. 573026

scriba van de kerkenraad: Jan Steigenga, tel.nr 575759

voorzitter beheer: Gerben Brouwer, tel.nr. 575333

klankboerd online: <http://www.exmorra.info/101-kerk-exmorra.html>

Inleveren bijdrage klankboerd

Uw bijdrage voor het klankboerd van maart kunt u inleveren tot en met vrijdag 10 maart a.s.

Per e-mail graag naar onderstaande adressen, waar mogelijk met de vraag om een leesbevestiging;

jvanabbema@home.nl

sieko.postma@kpnmail.nl

ronaldenriekje@home.nl

Schriftelijke bijdrage: R. van der Werf Dorpsstraat 25 Exmorra

Vanuit de pastorie: Bouwen aan het huis van vertrouwen

‘Er zijn geen zekerheden meer.’ Dat is een verzuchting die we vandaag wel vaker horen. Elke tijd brengt zijn veranderingen met zich mee, maar nooit eerder in de geschiedenis is er in zo korte tijd zoveel veranderd. Heel wat zaken zijn ten goede veranderd, maar andere dingen verontrusten ons en nemen ons houvast weg. Dat doet wat met ons. Onze oude ‘huizen van vertrouwen’ staan te schudden op hun grondvesten. Nieuwe technologieën dringen zich op. Het vertrouwen in onze politieke en morele leiders is aangetast. Als het gaat om normen en waarden lijkt het extreme steeds meer het normale te worden.

Mensen kunnen hierop reageren met een bezorgde, wantrouwige of zelfs angstige houding. Maar angst en wantrouwen brengen ons in een isolement. Het maakt dat we innerlijk verkramppt raken. We zijn bang om voluit in het leven te staan, en hierdoor kunnen we als mens niet meer groeien.

Katie Velghe, werkzaam voor een catechetisch centrum in België, zocht naar een hoopvol alternatief. Ze schreef daar een boek over, dat speciaal gericht is op jonge gezinnen. Het boek heet: ‘Gelukkig gezin’ en heeft als ondertitel ‘zin vinden in het leven van elke dag’. In dit boek staat het beeld van het huis centraal. Stapje voor stapje bouwt de schrijfster op grond van nieuwe en oude inzichten aan een innerlijk huis. Op de gespreksavonden voor jonge ouders bespreken we steeds een onderdeel uit dit boek.

Maar het bouwen aan ons innerlijk huis, is iets dat ons allemaal aangaat. Vandaar dat ik hier deze keer iets wil vertellen, over hoe er in het boek gebouwd wordt aan dit huis van vertrouwen

Het fundament

Als je een goed en stevig huis wilt bouwen, moet je beginnen bij het leggen van een goed fundament. Bij ons innerlijk huis is dat niet anders. Nu heeft elke huishouding zijn eigen fundamenten. Die kunnen bij ieder anders zijn. Soms is een gezin zich niet eens bewust van zijn fundamenten. Ze komen pas naar boven in een crisissituatie.

Goede fundamenten zijn blijvende fundamenten. Je hebt er bouwstenen voor nodig, die een leven lang mee gaan. De invulling kan veranderen, maar wezenlijk blijven ze hetzelfde. **Liefde** is een bouwsteen voor een betrouwbaar fundament.

Dat liefde een fundamentele bouwsteen is zal iedereen beamen. Maar Katie Velghe noemt voor een blijvend fundament nog drie andere bouwstenen: die van **Geloof**, Hoop én Roeping. Volgens haar worden onze levensverhalen op het fundament van deze bouwstenen geschreven.



Maar wat kunnen deze bouwstenen voor ons betekenen? Behalve dat de schrijfster daar zelf uitleg bij geeft, heeft ze in haar boek ook uitspraken opgenomen van vaak jonge mensen. Zo schrijft iemand, als het om geloven gaat:
Hoeveel de huwelijkszegen op onze trouwdag betekent, heb ik pas beseft, toen we in een diepe crisis zaten. Toen ik het gevoel had dat ik alleen ons huwelijk overeind moest houden. Toen begreep ik pas volop, dat als één van onze twee zuilen om dreigt te vallen, er nog een derde zuil is, die het geheel meedraagt.

Wij kennen de trits: Geloof, Hoop en Liefde. Maar wat moeten we ons voorstellen bij **Hoop**? Een dichter noemde hoop 'het kleine meisje' dat aan al het heen en weer geloop van haar grote zussen 'geloof' en 'liefde', licht en richting geeft. Een moeder schrijft: *Onze hoop wordt gevoed door ons geloof dat het leven sterker is dan de dood, dat de liefde overwint. Onze kinderen groeien op in een maatschappij, die we liever anders zouden zien. Maar het feit dat ze opgroeiden in een warm nest, waar tijd en een luisterend oor was, en waar christelijke waarden worden*

beleefd, dat maakt hoopvolle mensen van hen. We zien dat in hun omgang met elkaar, met anderen en ook in hun beroepskeuze.

De vierde bouwsteen voor een blijvend fundament is volgens de schrijfster: **Roeping**. Bij Roeping denken we meestal niet aan ons zelf, maar meer aan mensen die heel bijzondere taken uitvoeren. Grote roeping krijgen vaak veel aandacht. Maar is óns leven dan een toevallige samenloop van omstandigheden? Of zijn wij ook geroepen om iemand te zijn, of iets te doen, wat iemand anders in onze plaats veel minder makkelijk kan doen? En is het niet zo, dat als we onze roeping ontdekken, we ook sterker in het leven staan? Mocht je dan een keer vallen, dan sta je ook wel weer op en ga je verder. Je weet immers waarvoor en voor wie je leeft!

Bouwen aan het huis

Als het fundament eenmaal goed ligt, dan kun je beginnen te bouwen. Het huis krijgt muren en vertrekken. Op de foto kunt u zien hoe de schrijfster dit verbeeldt, als het gaat om het huis van vertrouwen. Muren staan voor bescherming, maar ook voor grenzen en regels. Grenzen leiden tot een respectvol omgaan met elkaar.



We staan allemaal ook voor de uitdaging om structuur aan te brengen in ons huis: er komen allerhande vertrekken: een kamer om te wonen, kamers om te slapen, om te werken. Welke plaats krijgen

deze verschillende vertrekken in ons leven? Is er naast het werk voldoende tijd om samen te zijn? Is er tijd om tot rust te komen? Voor veel gezinnen is het een uitdaging om hierin een heilzaam ritme te vinden. Net zo goed, als het grote moeite kan kosten om een rustdag in te bouwen: een dag waarop je geen achterstallig huishoudelijk werk hoeft in te halen en geen mails hoeft te lezen. Maar een dag om te genieten van Gods zegeningen en tijd te maken voor elkaar, voor familie en vrienden. Het is een kunst om één dag het werk los te laten. Maar als je die kunst meester probeert te maken, dan rijgen alle dagen zich niet altijd maar aan elkaar. Dan is er op maandag voor jou ook weer een echt begin van een nieuwe week.



Een huis is niet echt bewoonbaar als er geen warmte, licht of water is. Een belangrijk onderdeel van de bouw is daarom het aanleggen van leidingen. Jezus zegt van zichzelf: Ik ben levend water en Ik ben het licht van de wereld. Dit zijn uitspraken die vertellen wie Jezus is en Wie hij voor ons wil zijn. Hij kan onze gezinnen licht, warmte en levend water geven. Zo kunnen we zelf bronnen van licht, warmte en water worden. De uitspraken van Jezus, de Bijbelverhalen en het gebed zijn leidingen die ons huis verbinden met de licht en warmtebron van God.

Tot slot komt er ook een dak op het huis, en uitstekend dak. Dit dak staat voor de gemeenschap. Je staat als gezin sterker in het leven,

als je behalve onder je eigen dak, ook mag schuilen onder het dak van een geloofsgemeenschap. Gezin en kerk staan niet tegenover elkaar. De kerk is bedoeld als een groter gezin waar je samen de gemeenschap met God en elkaar kunt beleven. 'Zo bouwen kerk en gezin elkaar op en vullen ze elkaar aan. Ze inspireren elkaar en kunnen veel in elkaar herkennen. Ze zetten zich voor elkaar in. En terwijl ze dat doen, kunnen ze ontdekken dat ze gelukkig zijn, zo besluit Katie Velghe haar boek.

Ik vind het nog steeds heel bijzonder dat deze catechetisch werker leven en geloof op zo'n natuurlijke en begrijpelijke manier met elkaar weet te verbinden. Je ziet het voor je en onwillekeurig vraag je je af: Waar heeft mijn huis van vertrouwen een stukje onderhoud nodig? Dat Katie Velghe het huis van vertrouwen als symbool heeft kunnen ontwikkelen, heeft alles te maken met haar bewogenheid voor jonge gezinnen, die zomaar door de drukte van het dagelijks leven worden opgeslokt. Je proeft dat door haar eigen boek. En dat komt over en werkt aanstekelijk. Dat je in je leven ook mag/ kan bouwen aan jouw huis van vertrouwen, is dan niet iets dat er bij komt, maar veel meer iets waardevols. Iets dat de moeite waard is om samen tijd voor te maken.

Zieken

Deze keer heb ik niet echt iets te melden over mensen die ziek zijn. Er zijn mensen die herstellende zijn, na een ingreep, of na een felle griep, maar echte zieken zijn er op dit moment, voor zover ik weet niet.

Foppie Kooistra heeft van de arts een periode van zes weken rust gekregen, De scan heeft laten zien dat de tumoren na de chemokuren die ze heeft gehad zelfs kleiner zijn geworden. Dat was een heel mooi bericht. Foppie blijft streng onder controle. In maart kijken ze hoe ze verder zullen: nog zo'n periode van rust of toch niet. Dat geeft uiteraard een gevoel van onzekerheid, maar omdat het goed met haar gaat, lukt het om nu eerst van deze rustperiode te genieten.

Sjoukje Bergsma is nog altijd bezig met de laatste serie injecties. Eens in de drie weken moet ze daarvoor een klein dag naar het ziekenhuis. Maar gelukkig reageert ook zij daar goed op. Wel gaat het bij Sjoukje altijd dubbel op. De komende week is het een jaar geleden dat Tsjalke is overleden.

Winterwerk

Er staan voor maart en april en straks ook nog in mei een winteractiviteit op het programma. Als u wilt kunt u zich hiervoor nog opgeven bij Jan Steigenga.

Op zaterdagmiddag 11 maart zal er opnieuw een **pelgrimstocht** georganiseerd worden, met na afloop een maaltijd Bijbels koken. Ds. Gerrit Groeneveld zal ons daarin begeleiden, deze keer *van* Tjerkwerd naar Exmorra. Deze pilgertocht wordt gezamenlijk met Tjerkwerd- Parrega en Exmorra- Allingawier georganiseerd.

De tocht zal om 16.00u beginnen met een moment van bezinning in de kerk van Tjerkwerd. Daarna volgt een wandeling richting Exmorra. Daar zullen we de tocht **afsluiten met een Bijbelse maaltijd**. Vorig jaar hebben de gemeenten Tjerkwerd- Parrega deze Bijbelse maaltijd verzorgd. Dit keer zijn wij aan de beurt om voor hen zo'n maaltijd te koken. Dus mocht u zich hiervoor willen opgeven: Graag!! Binnenkort willen we met een groepje een Bijbels recept uitzoeken, dat niet al te moeilijk, maar wel lekker is.

Mocht de wandeling van Tjerkwerd naar Exmorra een bezwaar is, dan is het ook mogelijk om aanwezig te zijn bij de korte viering in Tjerkwerd en/ of de maaltijd in het Dorpshuis van Exmorra
Als u het maar even duidelijk aangeeft.

Op dinsdagavond 11 april is er 's avonds de mogelijkheid om onder leiding van Tine Piersma in it Honk van Exmorra een symbolisch bloemstuk te maken. Een bloemstuk met een speciale betekenis, met het oog op Pasen. Wat betekent Pasen voor ons, voor jou?

Dat kan en mag in het bloemstuk verwerkt worden.

U, jij bent van harte welkom op dinsdagavond 11 april om 20.00u in it Honk.

De kosten voor deze avond zijn 15 euro.



Gezamenlijke ZWO dienst op 19 februari as

Eén maal per jaar organiseren de ZWO commissies van Gaast-Ferwoude en Exmorra- Allingawier een gezamenlijke ZWO dienst, afwisselend in één van de gemeenten. Deze keer zal de dienst in Exmorra gehouden worden. Verderop in Klankbord vind u hierover de nodige informatie. Hier wil ik nog even vermelden dat de dienst om **10.00u.** begint, met koffiedrinken en met iets lekkers erbij. Er is die zondag ook Kinderkerk, dat wil zeggen dat de kinderen ok bij het thema betrokken zullen worden. Weet u welkom!

Half uur van Gebed

Vrijdagavond 24 februari, de laatste vrijdagavond van de maand, is er weer het maandelijks half uur van gebed. Dit half uur van samenzijn is er nu al twee jaar en het heeft in het geheel van onze gemeenteactiviteiten zijn eigen plek gevonden. Ik heb al eerder geschreven dat er iedere keer wel iemand is die voor het eerst aanschuift. Het valt op dat iedereen zich er direct thuis voelt. We ervaren dat samen bidden voor mensen, die je in je hart met je meedraagt, ook het eigen hart optilt, zodat je na afloop zelf ook weer met nieuwe moed en vertrouwen verder kunt gaan. Weet u welkom! Dit samenzijn is van 19.00 tot 19.30u.

Tot slot

Op de doorstartzondag van 29 januari hebben we een aantal nieuwe liederen uit het Nieuwe Liedboek geleerd. We hadden een prachtige, ongedwongen morgen. We leerden onder andere onderstaand lied. Bij alles wat er in de wereld gebeurt, buitengewoon actueel:

Geef vrede door van hand tot hand,
je moet die schat bewaren;
bescherm haar als een tere vlam,
behoed haar voor gevaren.

Geef vrede door van hand tot hand
met liefde, onze redding;
wees vriendelijk in woord en daad
bewogen om Gods schepping.

Geef vrede door van hand tot hand,
als brood om uit te delen;
kijk ieder mens met warmte aan,
zo kunnen breuken helen.

De sterke, zachte hand zij dank,
die meer dan troost kan geven:
als woorden stokken, spreekt de hand
in vriendschap, steun en zegen.

Geef Christus door van hand tot hand,
zijn liefde schenkt ons leven.
Geef vrede door, geef haar een kans
een schat om uit te delen. Lied 1014

Met een hartelijke groet, ds. Greetje Rol



Laten we op weg gaan
naar een plek
waar alle kinderen een huis hebben,
een moeder en een vader,
iedere dag voldoende te eten
en een school om een vak te leren.
Laten we gaan.

Berthe van Soest



KERKDIENSTEN

- 19 februari** **10.00 uur:** Ds. G. Rol (kinderkerk)
Collecten: 1. Project van de ZWO
 2. Eredienst
Gezamenlijke ZWO-dienst met
Gaast/Ferwoude in Exmorra.
Voorafgaand koffiedrinken.
- 26 februari** 9.30 uur: Ds. G. Rol
Collecten: 1. Zending 2. Eredienst
- 5 maart** 9.30 uur: Vrouwenvereniging
(kinderkerk)
Collecten: 1. Binnenlands diaconaat
 2. Eredienst
**Voorafgaand aan de dienst is er
koffiedrinken.**

8 maart 19.30 uur: Dhr. H. Giliam uit Pingjum
(bidstond)
Collecten: 1. Kerk in actie noodhulp
2. Eredienst

12 maart 9.30 uur: Da. C. de Peuter (kinderkerk)
Collecten: 1. Zending 2. Eredienst

Vergaderingen:

Woensdag 1 maart: Moderamen

Donderdag 9 maart: Kerkenraad

Verjaardagen:

15 februari: Ds. G. Rol (1952), Ds. W. à Brakelstrjitte 4,
8759 LS Exmorra

17 februari: Mw. A. Postma-Bartsma (1945), Ds. W. à
Brakelstrjitte 1a,
8759 LK Exmorra

22 februari: Dhr. Th. Postma (1943), Ds. W. à Brakelstrjitte 1a,
8759 LK Exmorra

4 maart: Dhr. J.A. de Groot (1951), Jelle Huitemastrjitte 10,
8759 LX Exmorra

8 maart: Mevr. I. Reinsma (1935), Dorpsstraat 15,
8759 LC Exmorra

11 maart: Mevr. J. Bergsma-Postma, Ds. W. à Brakelstrjitte
33 8759 LL Exmorra

Huwelijksjubileum:

3 maart: Henk en Froukje Huisman, De Ljip 43, 8702 CE
Bolsward

40 jaar getrouwd. Van harte gefeliciteerd!

Nieuws van de mannenvereniging.

We komen weer bij elkaar op donderdag 23 februari bij Johannes Bergsma aan huis, 's-avonds om 20.00 uur.

We zetten onze traditie maar even door, door weer enkele bladzijden te lezen en te bespreken uit een boekje dat de gemeenteleden krijgen ter voorbereiding op het H.A

Deze keer nemen we uit het laatste boekje, dat als titel droeg :“In Gods hand”

Mens zijn in het licht van God. We vinden hierin veel gedachten van bisschop Desmond Tutu. Het leek me het bespreken waard. We gaan het met name hebben over: de vragen van dinsdag 17 januari en woensdag de 18^{de} .

Jullie krijgen ze op papier thuisbezorgd en we zeggen het er maar weer bij: een gast die zich van te voren meldt op tel.nr.: 573472 geldt hetzelfde voor.

De vragen die aan de orde komen zijn het ovedenken meer dan waard een voorbeeld: Hoe zou de wereld er uitzien als we allen accepteerden dat we leden zijn van één grote familie??

Zo, gaan we op 23 februari om acht uur samen naar Johannes Bergsma!
Tot ziens.

Mag ik me even voorstellen.....

Dit jaar hoop ik een paar keer in uw gemeente voor te gaan, ik kan me goed voorstellen dat u wel iets meer wilt weten van degenen die als gastvoorganger in uw midden zijn.

Ik ben Connie de Peuter, geboren in 1959 in een dorp in Noord-Brabant.. Mijn ouders hadden een boerderij. De herinneringen aan het wonen op een boerderij in de polder draag ik als een kostbare schat met me mee. Na het volgen van school en het afronden van mijn opleiding aan de Pedagogische Academie heb ik ruim zeven jaar- als leerkracht en adjunct directeur- op een basisschool gewerkt. In die periode begon ik met een studie theologie aan het Nederlands Bijbel Instituut.

Nog voor ik deze studie afgerond had, kreeg ik een baan als geestelijk verzorger bij “Willem van der Bergh” in Noordwijk. Deze instelling voor mensen met een verstandelijke beperking maakt deel uit van de Vereniging 's-Heerenloo.

Mijn hart gaat uit naar mensen die kwetsbaar zijn en dat maakt dat ik mijn werk al 30 jaar met veel plezier doe en ik hoop er nog lang mee door te kunnen gaan. Naast mijn vaste baan heb ik tijdelijk in een jeugdgevangenis en in de jeugdzorg gewerkt. Ik ga regelmatig in plaatselijke kerken voor. Tevens ben ik als auteur betrokken bij de rubriek: “Eenvoudig vieren” van de Nederlandse Zondagschoolvereniging.

Naast alles wat ik al onder neem, ga ik regelmatig als reisleader voor Drietour

op stap. Israël is dan mijn favoriete bestemming

Als ik “niets doe” ben ik ook graag actief. Zwemmen, fietsen, wandelen zijn favoriete bezigheden. Alleen met een boek lukt het me om stil te zitten. En verder.....de rest komt wellicht als we elkaar rondom de vieringen, waarin ik uw gastvoorganger ben, zullen ontmoeten.

In elk geval kijk ik naar die ontmoetingen uit en Marcel komt graag met me mee .

Hartelijke groet,

Connie de Peuter.

Handen houden mij in evenwicht

Een oude vrouw komt bij de dokter en zegt: 'Ik heb een hand vol klachten. Zal ik ze opnoemen?'

'Laat maar eens horen', zegt de dokter.

'De eerste vinger, dat is mijn verloren man. De tweede zijn mijn lichamelijke klachten. De derde vinger: dat is dat ik zo weinig meer kan doen. De vierde dat ik me soms zo eenzaam voel. De vijfde vinger dat er om mij heen zoveel weggevallen zijn.'

'Dat is inderdaad een hele hand vol', zegt de dokter.

'Maar die andere hand dan?', vraagt hij nieuwsgierig.

'Dat zijn mijn zegeningen. Wilt u die ook horen?', vraagt ze.

'Graag', zegt de arts.

'De eerste vinger, dat ik elke dag voldoende eten heb.

De tweede vinger dat mijn huisje lekker warm is in de winter.

De derde dat er mensen om mij heen zijn, die mij helpen. De vierde dat ik de laatste tijd gespaard ben van nog meer ziektes en pijn. De vijfde dat ik voldoende geld heb om mijn rekeningen te betalen.'

De dokter kijkt naar haar beide handen.

De vrouw kijkt hem aan en zegt: 'Twee handen die verdriet hebben gedragen, tranen gedroogd en weleens tot vuisten gebald.

Ook twee handen die weten wat leven is. En weet u wat ik nu zo mooi vind, wat er gebeurt als ik mijn beide handen vouw tot een gebed?'

'Nee', zegt de dokter.

'Als ik bid gebeurt er iets met mijn handen. Dan gaat mijn hand met de zegeningen naar mijn hand met het verdriet. Dan vouw ik de vingers in elkaar en dan komen de moeilijke dingen tussen de zegeningen in. En de zegeningen houden de narigheid in mijn leven tegen. Biddend breng ik mijn verdriet bij God. Daarna tel ik mijn zegeningen. Weet u, ik ben dankbaar dat ik twee handen heb, ze houden elkaar in evenwicht. Ze houden mij in evenwicht en zo is mijn leven minder zwaar.

De dokter knikt instemmend, vouwt de vingers van zijn ene hand tussen de vingers van zijn andere hand en blijft even verzonken in zijn eigen gedachten zitten. (uit Een hand vol verhalen, van René Hornikx)



Opbrengst Collecten Diaconie

15-01-2017	Oecumene	49,60
22-01-2017	Jop Catechese en educatie	75,40
29-01-2017	Missionair werk	72,60
05-02-2017	Werelddiaconaat	67,10

Bijzondere collecten

26-02-2017	Zending
05-03-2017	Binnenlands diaconaat

In Jeugdorp De Glind wonen kinderen en jongeren die vanwege diverse redenen niet meer thuis kunnen wonen. De Rudolphstichting biedt hun in De Glind een veilige leefomgeving. De kinderen en jongeren worden daar liefdevol opgevangen in gezinshuizen waar hun gezinshuisouders dag en nacht voor hen klaarstaan. Daarnaast zijn in De Glind diverse sportclubs en vrijetijdsvoorzieningen aanwezig. Zo ervaren de kinderen en jongeren de warmte en veiligheid van een thuis en hebben zij toegang tot alle faciliteiten om zich te kunnen ontwikkelen tot krachtige volwassenen.

Voor 10 euro kan één kind een zwemles volgen.

Uw gift maakt het mogelijk dat deze kinderen en jongeren een liefdevol thuis hebben en zich in een veilige omgeving kunnen ontwikkelen tot krachtige volwassenen. Doet u ook mee?

08-03-2017	Diaconie
12-03-2017	Zending.

INZAMELING VOEDSEL

Hallo dorpsgenoten

Tijdens de bidstond voor gewas en arbeid op 8 maart willen we graag voedsel inzamelen voor de voedselbank in Bolsward

Een ieder die hier aan mee wil werken is van harte uitgenodigd om dit voor de dienst vanaf 18:30 uur in de kerk in te leveren.

De voorkeur gaat uit naar houdbare producten, namens de voedselbank wil ik u alvast danken voor uw gift

Denk aan de volgende producten.

Klok afwasmiddel

IJsthee

Gevulde biscuits

Koffiemelk

Suiker

Bolletje geroosterd brood

Toiletpapier

Sperzieboontjes in blik

Doperwten in blik

Tomatensoep

Groentesoep

Volle melk houdbaar

Knakworst

Macaroni

Mie nestjes

Lunch meat

Zending Werelddiakonaat Ontwikkelingshulp

Beste gemeenteleden,

Zondag 18 februari om 10:00 staat in de kerk van Exm-All. de zendingdienst gepland, o.l.v. ds Rol. Voor aanvang van de dienst ontmoeten we elkaar in de kerk, met koffie. De dienst is door zwo-comm. Gaast/Ferwoude en Exm./All. voorbereid.

Thema van de dienst is: KINDEREN IN DE KNEL

Ook, is er tijdens deze dienst, kindernevendienst.

Als zwo-comm. Exm-All. hadden we in 2016, €1000,-- gestort voor het project: "De Glind". Grootste deel, afkomstig van de zendingdoosjes door gemeenteleden, thuis, bij elkaar gespaard. Gemeente Gaast-Ferwoude, steunt dit project ook al enkele jaren. Dus een mooie gelegenheid om eens meer, van te horen. Vandaar dat we een medewerkster van de Glind, mevrouw Anja Brouwer, hebben uitgenodigd om tijdens deze dienst iets te vertellen over de werkzaamheden en leefomstandigheden in "de Glind"

Ook de collecte van deze dienst zal besteed worden aan kinderopvang: "De Glind". Hierbij, ter voorbereiding, een gedicht gemaakt door een bewoonster van de Glind:

Pleegzorg

Ik heb veel broers en zussen.

Daar komt niemand tussen.

Dit komt, wij wonen bij andere mensen.

Dat is het beste wat onze ouders konden wensen.

Iedereen heeft zijn eigen verhaal.

Het woord pleegzorg staat hier centraal.

Ik ben het gewend om zo op te groeien.

Om op die manier, in het leven te bloeien.

Ik vind het hier fijn.
Ik kan het me ook niet voorstellen, bij mijn eigen ouders te zijn.
Soms is het wel moeilijk uit te leggen.
Omdat je het niet zo 1,2,3 kunt zeggen.
Mijn ouders konden niet voor mij zorgen,
want zij hadden zelf allerlei zorgen.
Daarom woon ik niet meer thuis,
dus, nu woon ik bij mijn pleegouders in huis.
Ik zie mijn moeder een paar keer in het jaar.
En dan herkennen we dingen van elkaar.
Voor de rest vind ik het wel goed.
Ik ga een gelukkig leven tegemoet.

Om meer te horen en te zien!!!!
Tot ziens op 18 febr. om 10:00 uur!!!! in de kerk te Exmorra,
met vooraf koffie, ZWO Exm./All. en Gaast/Ferw.

Vertrokken naar Oudega Sudwest-Fryslan
Jantina Fokkema (bel.lid)
vh Dorpsstraat 16

Vertrokken naar Sneek
Wilma Anita Ypma (d.lid)
vh Ds. W a Brakelstrjitte 10

College van Kerkrentmeesters

Collecten

Deze maand een overzicht van collecten over de periode 20 november 2016 tot en met 29 januari 2017.

Collecten bestemd voor de instandhouding van de eredienst:

20-11	€ 112,10	26-12	€ 68,14
27-11	92,90	31-12	60,40
04-12	76,80	01-01	37,40
11-12	81,60	08-01	84,30
18-12	74,20	15-01	50,70
24-12	137,33	22-01	99,25
25-12	58,70	29-01	67,32

Bijzondere collecten:

20-11 Plaatselijk jeugdwerk € 84,80

Eindejaarscollecte

Eind december heeft de inzameling plaats gevonden van de eindejaarscollecte. De collecte heeft het totaalbedrag opgebracht van € 1.213,- (vorig jaar € 1.441,-) en wordt gebruikt voor algemene uitgaven. Hartelijk dank.

Collectemunten:

Steeds meer wordt gebruik gemaakt van collectemunten. Op deze manier kunt u uw gift in aftrek brengen bij de belastingdienst. Daarnaast is het natuurlijk ook nog handig (*let op het speciale bankrekeningnummer*).

Collectemunten zijn verkrijgbaar bij:

**A. de Boer - Ypma
v.d. Weijstritte 18
8759 LJ Exmorra
Tel: 574602**

Per 20 munten € 12,00.
Betaling contant of via *bankrek.nr. NL10 RABO 03087.27.30*
t.n.v. Protestantse Gemeente Exmorra-Allingawier
inzake collectemunten.

College van Kerkrentmeesters:

Banknummer: NL40 RABO 03087.77.107
t.n.v. College van Kerkrentmeesters van de
Protestantse Gemeente Exmorra-Allingawier
Ds. W. à Brakelstrjitte 39
8759 LL Exmorra
RSIN: 824265233

(Dit is het fiscaal nummer dat gebruikt kan worden bij het aangeven van aftrekbare giften bij de belastingdienst indien hier om gevraagd wordt. Het kan zowel bij de giften aan het college van kerkrentmeesters als de begraafplaats. De diaconie heeft een eigen fiscaal nummer. De ZWO valt onder één van beide nummers, dit wordt nog uitgezocht).

Voor al uw mensen bidden wij
dat deze wereld
een plek mag zijn
waar ruimte is voor ieder mens
verbonden met de ander
in kleur en leeftijd
in ras en geloof
een grenzeloze veelkleurige wereld
bewoonbare wereld

Sjon Donkers

Laten we op weg gaan
aangemoedigd en toegejuicht.

Naar een plek
waar alle kinderen een huis hebben,
een moeder en een vader,
iedere dag voldoende te eten
en een school om een vak te leren
Laten we gaan.

Berthe van Soest

Alles wat ik zoek
is een plek om te bestaan
een huis om in te wonen
een weg om langs te gaan,
een wei, een plein, een tuin een tent.
Ik zoek een stem die zegt:
Goed dat jij er bent.

Kees van der Zwaard

Liefhebben is aanwezig zijn,
waardoor je laat zien wie we zijn,
gisteren, vandaag, en morgen,
adem, waardoor leven op weg is
en soms God zomaar oplicht.

Hub Crijns



13^e EEUWSE KERK VAN
EXMORRA

Jeugdpagina om (voor) te lezen
DE WINTERKONING

Heb je je wel eens afgevraagd waarom dat kleine bruine pluizenbolletje “winterkoninkje” heet? Waarom “koning” en hoezo: “winter”? Luister naar dit byzondere sprookje:

Lang geleden kwamen alle vogels bij elkaar om een koning te kiezen. Net zoals de landdieren ooit de leeuw als koning hadden gekozen, wilden ook de vogels een koning waar ze trots op konden zijn.

Ze besloten een wedstrijd te houden: de vogel die het hoogst kon vliegen mocht zich koning van de vogels noemen.

Op een windstille zonnige dag verzamelden alle vogels die een gooi naar het koningschap wilden doen zich op een weidse vlakte. De kwartel, meerkoet, waterkip, mus en merel waren toeschouwers omdat deelname zinloos was. Winnen zat er toch niet in.

De wedstrijd begon.

Graspieper en veldleeuwrik kwamen héél ver, maar gaven het toch op. Vrolijk zingend fladderden ze naar beneden. De arend, de buizerd en de ooievaar cirkelden met een rustige vleugelslag gestaag naar grote hoogten. Tot ieders verbazing kwam de knobbelzwaan met zijn dikke lijf en zwiepende vlucht ook heel hoog en de zwaluwen schoten als een raket naar boven.

Alle vogels op de grond keken vol spanning naar de ontknoping.

Uiteindelijk vlogen alleen de gierzwaluw en de zeearend naar ijle hoogten, tot ze naar adem moesten happen.

De ranke zwaluw erkende tenslotte zijn meerdere in de grote zeearend met vleugels als kamersdeuren.

De zeearend krijste zijn rauwe overwinningskreet de lucht in en zweefde glorieus naar beneden.

Maar..... tot zijn ontzetting vloog vanuit zijn rugveren een klein bruin vogeltje, dat al schetterend nog een metertje hoger vloog.

Verbijsterd keken alle andere vogels in een doodse stilte toe hoe na de grote zeearend het kleine vogeltje landde en kwetterend riep: “Ik ben de koning, ik ben de koning.....”

Dat kleine, onbetekende bolletje veren had niet eens een naam! Het stond trots met z'n eigenwijze staartje omhoog, in de kring.



Alle vogels waren boos over het vals gespeelde spel en wilden hem straffen. Het kleintje vloog snel weg uit angst voor de boze vogels met hun prikkende snavels.

Die angst is gebleven en daarom leeft hij tot op de dag van vandaag schuw in de beschutting van struiken en klimop. Je krijgt 'm zelden te zien.

Toen de zeearend na zijn nederlaag er een nachtje over had geslapen, vloog hij naar de rand van het bos en riep de kleine vogel.

“Ik heb er diep over nagedacht en wil je een voorstel doen: Kunnen wij het koningschap delen? Jij koning in de winter en ik in de zomer”.

Het kleine verenbolletje vond het een goed idee. Zo kreeg hij de naam: **winterkoning**.

Hij is zo blij met die naam dat hij, als alle vogels stil zijn, zijn zang in de winter laat horen.

En als je goed luistert zingt hij: “ik ben de koning, ik ben de koning.....”

natuur sprookje naar e. baars
betsy schellevis-galdemeester

OPLOSSING VORIGE MAAND: WINTERSLAAP.